

een verhaal ontvouwt zich  
aan mij  
twee rode draden van  
donker en licht  
verweven  
zweven uit mijn vingertoppen  
op de knoppen  
van mijn toetsenbord  
alles verwordt en  
verwoordt zich van  
overleven naar leven  
schaduwen mogen zijn  
maar klein  
groter mag het meisje  
eindelijk groeien  
als nooit tevoren opbloeien  
Gaia gloort  
in elke porie van mijn  
goddelijke lijf  
dit oermoeder wijf is  
wie ik ben  
de kracht van mijn natuur  
mijn vruchtbare levensLUST  
is de enige weg naar  
mijn geluk  
al wie dat nog sust  
weert of  
keurt  
ontvangt geen toorn van vuur  
maar een Godin  
ik  
ben aan de beurt

*Mijn week in 100 woorden - Week47-2021*  
*Eef Lanoye*